

## Verbinding

*Mensen hebben snaren, onzichtbaar,  
die zachtjes trillen op hun emoties.  
Een levensmelodie, een eigen dans, een eigen lied.  
Onbewust stem je af op je omgeving,  
adem je in een gezamenlijk ritme,  
zing een couplet mee, op de reis van een ander.  
Muziek is een vuur dat banden smeedt  
en coupletten die in muziek zijn vastgelegd,  
als passievol vuur of een kabbelend kampvuur,  
blijven altijd voortbestaan.  
Samen zingen verbindt meer dan muziek,  
het verbindt je trillingsniveau.  
Langzaam weeft de beweging zich,  
als een magische, karmische draad,  
door je leven.  
Ademen als één,  
emoties, trillingen, passie,  
wie luistert  
kan de liefde horen.*

*Naarden 060323*